



Etienne van Rattingen

# Het wordt tijd dat politici KLOTEN kweken

Elke keer als politici worden geconfronteerd met hun eigen foute beslissingen die soms zelfs in wetten zijn gegoten, is het DE FOUT van het VOLK!

## Inleiding

Eerst wil ik u zeggen dat we GEEN FLIKKER te vertellen hebben in de 'DEMOCRATIE'. Want onze 'democratie' is de macht aan de kontenneukers van geld en macht. En dat zijn dan weer de meest corrupte klootzakken op een verkiezingslijst van een of andere politieke KUTPARTIJ waar zo'n corrupte, gemakkelijk om te kopen klootzak of kut op een 'verkiesbare' plaats staat!

Ze verloochenen het volk en droppen al hun slecht afgelopen goedkeuringen die jaren door de beugel konden als schuld bij het volk. Het plebs of het klootjesvolk. Ons dus! En dan zijn er altijd onnozelaars die zich laten meeslepen en actiegroepjes op touw gaan zetten om deze of een andere onnozelheid uit te bannen.

Laten we een keer naar de toestanden van de plasticvervuiling kijken. Waarom zou het mijn schuld zijn? Kan ik zonder plastic? Ik wel! Maar het schijnt dat de industrie die alles moet verpakken niet meer zonder plastic kan. En dus, kan ik alleen maar plasticverpakkingen kopen als ik mijn eten- of drinkwaren wil. Dan moeten er geen acties via de politiek door burgers worden opgezet. Nee, dan moet de politiek het BOETEKLEED aantrekken, KLOTEN KWEKEN en alle bedrijven met ingang van DIRECT VERBIEDEN nog plastic te produceren en te gebruiken. Op dat moment ligt de bal in HET KAMP VAN DE ECHTE VERVUILER! DE INDUSTRIE!

En, dat geldt voor alle vervuiling! Neem nu de klootzakkerij over benzine of diesel en gas. Dat zijn niet eens 'fossiele' brandstoffen. Dat is GEZEIK van het zuiverste water en elke GEOLOOG weet dat. Ze BELIEGEN EN BEDRIEGEN ons. Ook een nijpend tekort aan olie is een leugen. Er is genoeg en zelfs veel te veel. Wordt de vervuiling veroorzaakt door benzine? Dat komt omdat olie niet langer meer wordt geraffineerd zoals het zou moeten. Want voldoende geraffineerde benzine zou geen enkele vervuiling meer bevatten en zelfs geen toevoegingen meer nodig hebben om het 'pingelen' te voorkomen. Als je wilt protesteren over dit of dat, moet je een keer serieuze onderzoeken doen naar de materie! Anders wordt je gewoon een zoveelste LUL DE BEHANGER die voor een politieke kar wordt gespannen om de kastanjes uit het vuur te halen voor de corrupte oplichters

**De houding van de (EU) politiek, wetenschap, religie, 'geheime' clubjes, denktanks en bank maffia naar mij toe is even beledigend als alle woorden die ik gebruik om hun houding te omschrijven**



## **Etienne van Rattingen**

en kontenneukers die u hebt verkozen! Zij werken om de industrieën hun winsten hoog te houden, ook als industriële vervuiling de totale ondergang van de wereld zou betekenen!

### **De echte oorzaak voor al onze ellende**

Door het ondemocratische schuldensysteem is in eerste instantie iedereen arm, zelfs miljonairs. Zij hebben hun rijkdom opgebouwd via schuld waarbij alles bestaat in de vorm van cijfertjes in een bankcomputer en niet in realiteit. Door lage lonen, kunstmatig laag gehouden via renteverhoging en periodieke oneerlijk berekende indexeringen, is alles zo duur geworden dat we mogen stellen dat iedereen arm is, vooral omdat cruciale, prijsverhogende producten uit de indexeringsbalans zijn gehaald. Heel wat jaren geleden zijn door de corrupte landverradersregering Verhofstadt vele voedingsproducten uit deze balans gehaald en nu gaat voeding ongeveer elk jaar met 6% omhoog.

Bedacht of niet, alles blijft hoogst opmerkelijk. We zijn verplicht te blijven werken en liefst met twee volwassenen per gezin om nog een beetje fatsoenlijk leven te kunnen leiden, of is het lijden? Eigenlijk zijn we niet meer dan slaven van een bank, gerealiseerd door oeverloos over niets pratende, zelfs niets van politiek begripende, betweterige 'politici.'

Wat hebben we aan een grondwet die vrijheid propageert terwijl we verplicht worden slaven te zijn omdat diezelfde politici niets anders doen dan schulden opbouwen waardoor we nu verplicht directe belastingen moeten betalen zoals inkomstenbelasting. Indien ik niet werk en geen uitkering geniet ben ik toch verplicht belasting en sociale lasten te betalen. Waarom? Dat is toch diefstal omdat een staat me op een dergelijk moment niet kan bestellen? Alles is niet gebouwd op sociale wetten maar op asociale ideeën die in wetten zijn omgezet. Alle zogenaamde sociale rechten zijn lachertjes en in de toekomst financieel onhoudbaar. Omdat we, spijtig genoeg, moeten leven onder het juk van woekeraars en parvenu's worden we onderdrukt. Er bestaat geen natuurlijke beschermer meer. Indien u zichzelf niet beschermen kunt, zal niemand het doen.

Mensen in een democratie, of andersoortige kapitalistische staat, worden voortdurend begeleid in een honger naar meer, voortkomend uit jaloezie, trots, hebzucht, lust, onmatigheid, woede en luiheid. Alle aspecten ontnemen gezonde mensen energie om te reageren via rechten die we al hebben en vragen om nog meer wetten die leeghoofden in staat stellen nog meer proberen af te dwingen terwijl er gelijk een vicieuze cirkel wordt gecreëerd waarbij niemand door alle wetten nog het bos ziet.

Hierdoor ontstaan anarchistische uitingen die alle toestanden nog verslechteren. We zijn al lang vergeten dat elke individu in een maatschappij zijn plaats moet weten. Ieder mens onderscheidt zich. Zodoende is zelfs 'discriminatie' een normaal gegeven.

Een dwaas verbod dat in een maatschappij niet kan worden afgedwongen via een grondregel. Logisch gevolg is echter dat gelijkheid niet bestaat. Een wet, gebaseerd op gelijkheid, wordt daarmee gevoeglijk naar de prullenmand verwezen.

**De houding van de (EU) politiek, wetenschap, religie, 'geheime' clubjes, denktanks en bank maffia naar mij toe is even beledigend als alle woorden die ik gebruik om hun houding te omschrijven**



## Etienne van Rattingen

Veel verschillende verantwoordingen, gekoppeld aan een verscheidenheid van mensen heeft als conclusie dat niet iedereen voor de wet in een gelijke mate verantwoordelijk kan zijn omdat er via verschillende verantwoordelijkheden niet altijd een volledige klasse wordt benadeeld. Dat is anders voor beslissingen genomen door politici en industriëlen. (Zij moeten ZEER zwaar gestraft worden)

Vanaf de lagere school wordt iedereen gesommeerd te geloven dat we ons moeten verbeelden de baas te zijn in ons land. De baas? We hebben ons recht afgestaan aan potverteerders die we iedere vier of vijf jaar opnieuw mogen kiezen. Ondertussen horen we te zwijgen. Complete democratische bevolkingen zijn eeuwenlang van de ene ontgoocheling naar de andere geleid. **Volgens de wet zijn we allen gelijk, terwijl status en geld beiden het tegendeel bewijzen.** Vooral Nietzsche heeft via zijn werken iedereen het idee gegeven dat elke mens de wil heeft om zijn macht te bevestigen. Feitelijk is zoiets waar. Zij het niet dat we niet mogen vergeten dat iedereen zijn plek heeft in een maatschappij waardoor het slavenmoraal, veroordeeld door hem, nog steeds aanwezig is. We leven volgens zijn heersersmoraal waarop onze democratische samenleving is geschoeid en waarvan het duidelijk is dat zoiets niet werkt. Het volk is nog steeds slaaf en wil dit niet toegeven. Toch aanschouwen we elke dag zwakheden en misbruiken van hen die ons regeren zonder dat ze worden afgezet of het volk, de baas van het land, eist dat ze aftreden. Het volk is nog steeds even zwak als vroeger onder koningschap en dictatuur, maar het grote verschil tussen toen en nu is, dat iedereen toen zijn plaats in de maatschappij kende. Begrippen van de geest zijn stabiel daarom is logisch denken een illusie. Een wereld verandert snel en wij moeten mee veranderen maar onze geest laat zoiets niet toe. De wereld hoort nog steeds toe aan de mooiprater, niet aan de logische denker. Vrijheid is een dergelijke illusie, democratie idem.

Na de Franse Revolutie hebben we in Europa ontwikkelingsfasen doorgemaakt. Eerst had men een totale verblindende razernij van de bevolking. Ze moorden de Franse koningsfamilie uit om daarna, als volk, een nieuwe weg te zoeken. Ze zijn nu zelfs 'eigenaar' van een land. Toch weten ze helemaal niet wat ze met hun nieuwe 'eigendom' moeten aanvangen. Ze waggelen links, rechts en komen tot de slotsom mensen nodig te hebben die hen kunnen regeren. Om te mogen regeren moet een bevolking wel naar de mond gepraat worden zodat er op een demagogische manier wordt gehandeld. Illusies worden geschapen via elkaar tegensprekende wetten en de fase richting anarchie wordt geopend. Eindelijk zijn we zover. Onze huidige tijd is anarchistisch waarin we worden geregeerd door een verborgen, goed voelbaar despotisme.

Onze huidige politici zijn geen despoten. Daarvoor zijn ze te dom. Ze hebben zich veel te gemakkelijk in de luren laten leggen door banken. Adviseurs loodsen onze atechnische politici door vele technische beslissingen welke alle dagen worden genomen. Hoezo, iedereen kan politiek bedrijven? Kolder! Lobbyisten zorgen voor wetten waarmee bedrijven uit de voeten kunnen of krijgen renteloze subsidies voor elkaar omdat ze hun bedrijvigheid bijvoorbeeld niet naar lagelonenlanden overbrengen. Onze volksvertegenwoordigers vinden alles goed zolang ze maar doodgemoedereerd in het pluche kunnen blijven hangen. Wij, het volk, betalen het gelag, zoals altijd.

**De houding van de (EU) politiek, wetenschap, religie, 'geheime' clubjes, denktanks en bank maffia naar mij toe is even beledigend als alle woorden die ik gebruik om hun houding te omschrijven**



## Etienne van Rattingen

Mensen moeten op elkaar kunnen vertrouwen. Ze horen elkaar aan te vullen met bepaalde competenties. Dan pas ontstaat er een volledig raderwerk van samenwerking waarbij iedereen in zijn eigenwaarde wordt gelaten. Een zoveelste bewijs dat er altijd verschillen zullen blijven bestaan tussen mensen onderling. Toch is, ondanks het klassenverschil, op een dergelijk moment overduidelijk dat we allen van elkaar afhankelijk zijn. Nu streven we om te worden wat we nooit kunnen zijn of te verwezenlijken wat we nooit kunnen worden. We jagen allemaal illusies na. Velen willen graag onafhankelijk zijn. Onafhankelijkheid kost geld, veel geld. Meeste mensen zijn echter niet in staat om zoveel geld te bekomen omdat ze eerlijk zijn, niemand willen benadelen. Mensen met geld, rijken dus, gaan over lijken, bedriegen, beliegen en kopen iedereen om als het maar geld opbrengt. Op een eerlijke manier kan men niet rijk worden. Rijken kunnen onafhankelijk zijn, maar zijn zo erg verslaafd aan meer dat ze blijven doorgaan met geld verzamelen. Hoe meer geld rijken verzamelen hoe armer minder bedeeden worden. Een leuk bancaire rekensommetje, genaamd Zero Sum Game, is hiervan de oorzaak, samen met veel te veel uitstaande schulden, voornamelijk verwezenlijkt door zogenaamde miljonairs, en tekort aan werkelijk onderpand in de vorm van baar geld. Er bestaat amper 2% van alle geld dat een bank beheert. Door een of andere verborgen macht wordt onze aandacht steeds weer gevestigd op materiële zaken, terwijl deze nutteloos zijn in intermenselijke betrekkingen. Materialisme is opwekken van jaloezie en een weg klaren om steeds meer te bemachtigen. Nog steeds vraag ik me af waar de despoot verborgen is. Wanneer gaan we deze opmerken?

Merkt niemand op dat een bittere, economische strijd een ontgoochelde, koude, harteloze samenleving in het leven heeft geroepen? Een strijd, voortgebracht door een ondemocratisch, discriminerend schuldenstelsel!

# DE BANK IS DE DESPOOT!

Vandaag zien we niets anders dan jaloezie, moderne kruistochten en rassenhaat in alle landen van de wereld. Sommige landen streven naar democratie andere landen verwensen democratie. Mensen sturen af op onderlinge onenigheid waarbij het volk elkaar de kop inslaat. Hoelang duurt het nog voordat er een wereldrevolutie uitbreekt? Er hoeft niet veel meer te gebeuren of alles is zover. Voeding, benzine, gas en elektriciteit worden steeds duurder. Lonen en uitkeringen blijven aanzienlijk achter in een tijd van recessie en inflatie. Onmin onder de bevolking wordt steeds groter. Steeds weer draait alles om geld. Geld, een gegeven aan niets gerelateerd omdat er geen binding met goud meer is voor geen enkele munt in de wereld. Ook niet voor de 'gedoodverfde' dollar. Geld is dus niets meer waard dan het papier waarop het gedrukt is. Blijft één vraag over.

Waar is al het goud van alle landen naar toe? Dat goud dat opgeslagen heeft gelegen in alle nationale banken en centrale banken? Wie is bezitter van het goud op dit moment? Fort Knox? Vergeet het maar, daar is sinds eind jaren tachtig van vorige eeuw geen veiligheidsaudit meer geweest. Conclusie: daar is geen goud meer. Waar is dat goud dan naar toe? Vindt het goud en men vindt de despoot die alle landen in de wereld regeert. **De BIS?** Verder zien we dat kapitaal, monopolie van han-

**De houding van de (EU) politiek, wetenschap, religie, 'geheime' clubjes, denktanks en bank maffia naar mij toe is even beledigend als alle woorden die ik gebruik om hun houding te omschrijven**



## Etienne van Rattingen

del en industrie in de hand werkt, waarmee vervolgens volledige naties worden onderdrukt doordat het volk afhankelijk is gemaakt van geld dat zij uitsluitend kunnen verdienen door arbeid. Industriëlen hebben hierdoor veel politieke macht gekregen en verdeeldheid gezaaid waardoor het volk wordt onderdrukt. Volgens mijn bescheiden mening moeten we weer naar de eenvoud van handenarbeid. Kleine dorpse bedrijfjes waar iedereen zijn werk vindt. Grootindustriëlen maken alles kapot. En duur, omdat we verplicht zijn slechte kwaliteit van materialen aan te schaffen welke niet lang mogen meegaan. Als het kapot is zult u natuurlijk weer nieuwe producten aanschaffen. Denken ze echt dat we gek blijven? We hebben op dit moment geen andere keuze. Toch is alle taboe gemakkelijk te doorbreken, alleen moet het volk dan eensluidend als eenheid handelen.

### Conclusie

Om te moeten wachten tot de politieke leeglopers, onnozelaars, debielen en imbecielen eindelijk een keer KLOTEN hebben gekweekt om op te komen voor het volk is UTOPIA! Er is een grondwet! En hoewel politiek en wettenmakers die aan hun reet laten roesten, bestaat die wel. Daarin staat dat er niemand mag worden gediscrimineerd. Wel? Als geld een discriminerende factor is, wordt het dan geen tijd om geld uit de samenleving te bannen. Was het relaas niet duidelijk genoeg?

Dat wil zeggen dat alles wat uiteindelijk ons leven zo negatief kan beïnvloeden wordt veroorzaakt door banken. Bancaire hebzucht. Als de macht over geld bij banken wordt weggenomen en [artikel 123 van het verdrag van Lissabon](#) wordt ontbonden en [fractioneel reserve bankieren](#) wordt verboden voor ALLE BANKEN, dan pas zal er vooruitgang komen. VOOR HET VOLK natuurlijk.

Ik denk niet dat er dan nog veel mensen een politieke carrière zullen willen uitbouwen nadien. Want, politici kunnen dan hun zakken niet meer vullen! Banken zullen vervallen tot wat ze echt zijn. Betonnen gebouwen met een kluis waarin uw geld wordt bewaakt en bewaard. En als u dan om geld gaat, dan kunt u er zeker van zijn dat u uw geld krijgt. ALLES! Dat is nu niet het geval. Als iedere spaarder NU alle geld, dat in bewaring is gegeven bij de bank, gaat ophalen dan is ELKE BANK in een paar uur failliet! En de rest van de spaarders kan naar al hun gespaarde geld fluiten. Dat bestaat immers alleen in een paar corrupte bankcomputers en niet in briefjes en munten. Hun corrupte bankcomputer slaat tilt omdat hun fractionele reserve is opgebruikt! Voor de meeste banken ligt dit onder de [5,5%](#) van alle gelden die ze in 'bewaring' hebben. Het betekent dat u **MIS-SCHIEN** tijdens een run nog 5,5 euro zult krijgen voor elke 100 euro die op uw rekening staat.

## GERUSTSTELLEND, niet?

En de politieke kontenneukerij ligt aan de basis van deze corruptie en diefstal!

**De houding van de (EU) politiek, wetenschap, religie, 'geheime' clubjes, denktanks en bank maffia naar mij toe is even beledigend als alle woorden die ik gebruik om hun houding te omschrijven**