

‘Normaal zijn’ in een zieke maatschappij

Velen onder ons worden gekweld met de vraag: ‘ben ik eigenlijk wel normaal’?
Maar feitelijk is het de maatschappij die niet meer normaal is. We moeten de maatschappij los laten en onze eigen weg inslaan.

Onze maatschappij heeft zekere verwachtingen van mensen.

En dikwijls heeft het geen zak te maken met het zich goed voelen of de algemene gezondheid. Nee, zij die alles te zeggen hebben willen van iedereen onder ons kunnen profiteren zolang we leven.

Zij vertellen en dringen ons op wat ‘normaal zijn’ betekent.

Er zijn bepaalde ‘gewoonten’ in ons leven die worden gedomineerd door sociale conditionering:

Werken

Toen de Industriële Revolutie kwam, wilden de eigenaars van alle fabrieken dat hun arbeiders zoveel dagen van de week zouden werken als dat zij het nodig achtten. De bazen van deze fabrieken ontwikkelden hiervoor een strategie. Ze hadden arbeiders nodig waarop ze zouden kunnen vertrouwen om hun bepaalde doelen te kunnen halen. Daarvoor kwamen de eigenaars met het idee iedereen te gaan scholen om zeker te zijn dat allen de bedrevenheid zou hebben in de vorm van rekenen, lezen en schrijven en nog belangrijker, een getraind volk dat gewoon een ganse week zou komen werken zonder veel problemen.

Op school kregen studenten te horen welke regels er bestonden en degenen waar ze naar opkeken vertelden hen ook wat ‘waar’ was. Er werd hen geleerd geen vragen te stellen en al zeker geen creatieve ideeën van henzelf te introduceren. Wat voor de eigenaren nog veel belangrijker was, ze te trainen dat ze zonder boe of ba op tijd zouden komen en dat ze uiteindelijk 6 dagen per week zouden komen werken. Het eerste sein van ‘normaal zijn’ na de Industriële Revolutie.

Religie

Ook geloven hebben een voor groot deel voor onze hersenspoeling gezorgd. ‘*Protestantse werk ethiek*’ en meer van deze onzin deed mensen geloven dat ze zonder sputteren veel en hard moesten werken om in de hemel te komen. De katholieken hadden de slogan ‘*Ora et Labora*’ (bid en werk) om hetzelfde doel te bereiken. Dat is dan ook de reden waarom je jezelf ‘schuldig’ voelt als je wat vrije tijd opneemt om te rusten of gewoon om wat plezier te maken.

We zijn allen het waanidee opgedrongen dat we alle dagen druk bezig moeten zijn en vooral zeer productief om aan het idee van ‘normaal zijn’ te kunnen voldoen.

“Druk, druk, druk, druk” ... en meer van die troela als uitspraak zijn alledaags. Mijn antwoord: “zot, zot, zot, zot ... je leeft niet, je wordt geleefd.”

Media en reclame

Waar religie haar invloed is verloren zijn media en reclame in het ontstane gat gesprongen om geen enkele vorm van hersenspoeling verloren te laten gaan. Ooit al eens gedacht over het waarom

Etienne van Rattingen

alle mediaverhalen zo verdomde negatief moeten zijn? Omdat we constant in angst moeten blijven leven. Mensen die bang zijn hun baan of huis te verliezen, misschien zullen aangevallen worden door een invasiemacht of terroristen, houden zich veel beter aan de regels.

Reclame speelt ook op onze gevoelens om er zeker uit te zien als de plaatjes in de boekskes en te voldoen aan de prietpraat die je daarin ook leest. Je zou er maar anders uitzien dan 'zij' en we zouden maar een keer NIET doen wat al deze propagandafiguren doen. En zo wordt iedereen zijn portemonnee leeggemaakt. Om geld uit te geven aan een waanidee dat je wijsmaakt dat je moet voldoen aan een speciaal beeld ipv heerlijk jezelf te kunnen zijn.

Zelfs wetenschap heeft ons denken gemanipuleerd. Ze maken ons wijs dat we in een materialistische wereld leven zonder menigten of geesten. Ze maken ons wijs dat het universum een soort machine is of een klokwerkmodel dat draait en werkt volgens bepaalde wetten.

Moderne wetenschappers zijn er wel al achter dat het heelal heel anders in elkaar zit dan een klokwerkmodel. Ook in de antropologie is het hommeles. Steeds meer antropologen zijn ervan overtuigd dat de mens geschapen is en helemaal niet afstamt van de aap. Maar de politieke correctheid gebiedt hen de mond te houden. Darwin heeft de bovenhand, niet God.

We voelen steeds vaker een diepe kloof tussen wat 'normaal zijn' moet betekenen in deze wereld en een geloof of ontstaan van de aarde zelf. In iets geloven dat niet materialistisch is in deze materialistische wereld kan ons, als afwijkend individuen, in anderen hun ogen **bizar** doen lijken.

Belonen

'Normaal zijn' in deze maatschappij wordt beloond met 'geld' en 'status'. Zolang je jezelf gedraagt als een goed getraind aapje, je kunstjes doet die je door verplicht onderwijs zijn geleerd, en bang bent voor straf als je de 'regels' aan je kont veegt, ben je 'normaal'.

Toch, degenen die er andere ideeën op na houden, die gevoelig zijn, creatief, verbeelding hebben en niet gedreven worden door materialistische beloningen, voor hen werkt deze samenleving niet zo goed. Dat kan leiden tot een depressie omdat je constant twijfelt aan jezelf waarbij je jezelf gaat verafschuwen waardoor sommigen zich gedwongen voelen om zelfmoord te plegen.

En dat alles omdat degenen die alles te zeggen hebben zich willen verzekeren van het feit dat alle geld naar hun zakken blijft vloeien.

Maar we kunnen ons bevrijden van het waanidee 'normaal zijn' en een leven leiden dat meer op ons lijf is geschreven en ons blij maakt omdat je dan creatief kunt zijn en als individu best compassie mag hebben met medemensen.

Begrip

We beginnen ons te ontdoen van het juk 'normaal zijn' als we gaan begrijpen wat er achter elke boodschap schuil gaat. Neem een reclame die antirimpelcrème aan de man wil brengen. Dan moet je niet opstaan om te zien of je al rimpels krijgt of hebt. Als je dat doet dan ben al op weg naar de winkel want je zult altijd wel een rimpel vinden. Leer naar dit soort zaken op een andere manier te kijken. Werp je ANGST af dat je er ineens niet meer 'normaal' uit zou zien als je een rimpel hebt. Lees eens een boek over de mens en hoe de mens zich altijd al in de luren heeft laten leggen door monarchen, geweldenaars, tirannen en fascisten om voor hen de kastanjes uit het vuur te halen. Het zij om hun oorlogen te gaan voeren of om meer belastingen te betalen om oorlogen te kunnen voeren. De ganse geschiedenis die je kent gaat over oorlogen en massamoordenaars. Daar zit ook wel

Als het SCHOREM der aarde onze grondrechten ondermijnen, schoppen rebellen terug

Etienne van Rattingen

een bepaalde niet al frisse gedachtegang achter. Oorlog hoort bij het leven? Neem Amerika. Overal heeft Amerika wel een vinger in de pap. Alles afgedwongen met geweld, moord en doodslag. Ze hebben vele landen op deze manier overwonnen en naar hun hand kunnen zetten omdat er altijd wel kloothommels in een land zijn die hun moeder zouden verkopen als ze er beter van zouden worden. Maar, hebben ze vrede gebracht? Nee! Vrede is goed voor iedereen maar niet voor één kant van de mensen die tegen elkaar gevochten hebben. Daarom welt het geweld steeds weer op in Irak, Syrië en Afghanistan. Er is geen vrede. Kaboel is in mijn ogen nog steeds KABOEM!

Dus wees niet bang. Voor niets. Oudere mensen zijn veel wijzer omdat zij op een andere manier de maatschappij inkijken. Zie een keer wie er allemaal profiteren van onze angst! Angst voor terroristische aanslagen heeft ervoor gezorgd dat we al de helft en meer van onze burgerrechten kwijt zijn. Op dit moment zitten ze iedereen met een afwijkende mening achter de voddens om hem of haar het zwijgen op te leggen.

Politici zijn de kontenneukers van degenen die WERKELIJK alles te vertellen hebben. Zij die de verborgen agenda beheren, zeg maar. Je moet hier niet bang voor zijn. Je moet doen waar ze niet van houden. Bijvoorbeeld anders gaan leven. Geen kranten of weekblaadjes meer kopen. Heeft twee voordelen voor uzelf. 1) u houdt uw geld in uw zak en u wordt niet langer wijs gemaakt wat 'normaal zijn' betekent 2) als iedereen dat doet gaan de uitgeverijen op de fles. Zo kabbelt de invloed van rijk en machtig stelselmatig af.

Laat ons zeggen dat het beter is om naar genezende stemmen te luisteren dan naar degenen die niets anders dan angst en haat verkondigen.

In jezelf geloven

In jezelf geloven begint met het waarderen van enige eigen opinies.

- Stop met zoeken naar lulverhalen die je vertellen hoe te denken en begin uw instinct te vertrouwen
- Nadien ga je op zoek naar invullingen van je leven die je ECHT gelukkig maken en je een voldaan gevoel geven ipv alle zever die de gemeenschap je probeert wijs te maken over hetgeen goed zou zijn
- Je kunt je creativiteit ontwikkelen door een project te beginnen dat al jaren in uw achterhoofd zit of gewoon door een hobby te gaan doen
- Probeer je te herinneren waarvan je hield als kind voordat het gelul van verplicht onderwijs en de boekskes een grote invloed op je 'normaal zijn' gingen uitvoeren
- U mag best trots zijn op het helpen van anderen. Heb compassie en wees creatief om onze planeet te redden van degenen die wel vertellen dat ze geld nodig hebben maar nog niet één daad hebben laten zien

Volksstam

Probeer mensen te vinden die over het leven op een zelfde manier denken als u. Het zal u en hen sterken door begrip en in zichzelf geloven sterken. Er zijn heel veel mensen die niet in onze maatschappij passen. Er zijn ook nog ondernemers die het beste met mensen en de planeet voorhebben. Er zijn ook mensen die hun manier van leven willen veranderen door meer natuurlijk te gaan leven,

Als het SCHOREM der aarde onze grondrechten ondermijnen, schoppen rebellen terug

Etienne van Rattingen

artistiek te gaan leven, en dan zijn er genezers die ervan dromen om een betere en gezondere wereld te scheppen.

We kunnen deze mensen vinden. Ze zijn er. Ze bestaan. Je kunt ervoor kiezen om in een koor te gaan zingen of om mee te doen aan een groen project dat niet gedreven wordt door de politiek. Probeer anders een keer potten te bakken.

Volg uw INSTINCT. Volg uw gevoel. Beiden leiden naar mogelijkheden en mensen die rondom ons heen voor blijdschap en optimale gezondheid zorgen.

Ook moet je denken aan mensen in je familie of directe omgeving die ook bang zijn van ons als je bent veranderd. Ze zullen proberen om je terug te brengen naar de wereld waar je probeert uit te breken. Wellicht willen ze weer een gehersenspoelde pipo maken die terug 'heel normaal' zal worden. Wat er ook gebeurt, we moeten ons eigen pad blijven volgen.

MOED

Ik heb mijn moed verzameld om op mijn manier tegen de huidige maatschappij te rebelleren. Het gevoel om er niet bij te horen kan leiden tot enorme mentale en emotionele angst. Ik heb deze angsten van me afgeschreven en doe het nu om de verkiezingen te ondermijnen. Deze keer is het niet Rusland maar Etienne van Rattingen. Een eenvoudige lul de behanger die KANKER kan genezen maar nooit de mogelijkheid heeft gehad om dit te bewijzen aan het grote publiek omdat ik dan de ganse artsenij met al hun miljoenen aan laboratoria, CAT-scans, röntgenapparatuur, ziekenhuizen en farmaceutische bedrijven te kakken zet. Ik daag ze uit. Alle dagen. Maar, ze zwijgen als het graf. Ze weten dat ik gelijk heb. Ze beseffen ten volste dat ik waarmaak wat ik vertel. Ik kan wat zij niet kunnen. En als zij de mens in stukjes blijven verdelen, hun zogenaamde specialismen, en kanker blijven zien als een uitbraak van tumoren zullen ze NOOIT iets kunnen genezen.

Elke operatie is in mijn simpele ogen de ONDERSCHRIJVING van hun onkunde. Geen enkele operatie heeft al een oorzaak weggenomen. Dat betekent met de hoogste mate van zekerheid dat ze NIETS kunnen genezen. Want als je iets kunt genezen is een operatie totaal overbodig.

Het komt geen moment in me op om weer op mijn oude manier te gaan leven. De oude manier maakte me doodongelukkig en ik deed het omdat iedereen het deed, terwijl ik altijd meer naar natuur en bergwandelingen heb gehunkerd om elk geneeskruid vast te kunnen leggen voor mezelf.

Anderen schrikken wel als je ineens begint, zoals ik ben begonnen, met schelden tegen alle crapuul dat denkt dat ze iets te vertellen hebben over mij. Maar feitelijk ben ik altijd al een eenzaat geweest. Mijn rugzak staat altijd klaar. Als het me teveel wordt ben ik weg. In de natuur kan ik me volledig opladen.

Zelf heb ik geen moeite gehad om het 'normaal zijn' af te werpen. Het was al lang een versleten deken met daarin aanzienlijke gaten.

**Het leven is een dans waarbij we allemaal moeten bewegen
op het ritme van onze eigen innerlijke muziek**

Als het SCHOREM der aarde onze grondrechten ondermijnen, schoppen rebellen terug