

ETIENNE VAN RATTINGEN



Wanneer gaan we het allemaal beseffen?



Het is echt heel erg simpel en ik zet het even op een rijtje:

1. We hebben GEEN politici nodig in een democratie waar het volk ECHT alles heeft te vertellen
2. af en toe een arts
3. af en toe een politieagent
4. af en toe een advocaat

MAAR

5. we hebben minimaal drie maal per dag **DE BOER NODIG!**

medisch antropoloog – onafhankelijk onderzoeker

Als ik door een wet gedwongen word verkeerd te doen om goed te kunnen doen, leef ik in een land dat wordt geregeerd door regelrechte criminelen, dictators en fascisten! **Na herziening ook nog: massamoordenaars en genocideplegers!**