

‘De tirannie is eindelijk hier, en zij die mondkapjes dragen zijn niet te redden’, schrijft Norbert Pols

 dlmplus.nl/2020/07/18/de-tirannie-is-eindelijk-hier-en-zij-die-mondkapjes-dragen-zijn-niet-te-redden-schrijft-norbert-pols

robvellekoop

18 juli 2020

Bijdrage van Norbert Pols

In een bijdrage van Norbert Pols raakt hij de wakkere mens precies op de juiste plek, richt in het hart. Zijn woorden zijn beangstigend en tegelijkertijd hoopgevend, bemoedigend en aangrijpend. Of zoals hij schrijft: "Ik zal in vrijheid leven of vechtend voor vrijheid sterven".

Rust

Sinds de Lockdown is er iets in mij veranderd. Ik voelde me plotseling in rust. Er viel een last van mijn schouders na acht jaar schrijven. Dat waarvoor ik al die tijd gewaarschuwd heb is nu hier. Iedereen kan het zien, de tirannie is eindelijk hier en zij die nu nog mondkapjes dragen zijn van soort die niet te redden is.

Er vindt nu een schifting plaats. Mensen die ik nooit heb kunnen bereiken zoeken nu naar informatie, mensen die ik (en vele anderen met mij) heb bereikt doorzien de methodiek en de taal van de overheid. Een leger van mensen uit alle hoeken van de samenleving verenigt zich in de wetenschap dat zij de macht over eigen leven en vrijheid aan het verliezen zijn.

De Lockdown gaf mij een vorm van ontspanning terwijl de samenleving in de stress schoot. Aanvankelijk waren we voorzichtig want er was een onzichtbare vijand die gaandeweg veranderde van virus naar regelgeving. Nu weten we het. Corona was het middel voor draconische regelgeving. Het Corona-gevaar is geweken en de regelgeving sterkt aan in duur en consequenties.

Sinds de Lockdown is mijn leven totaal veranderd. Ik heb het veranderd en bevind mij nu precies op de plek waar ik thuis ben.

Velen begrijpen dat niet en hebben kritiek waarop ik geen antwoord schuldig ben. Schijnbaar mag de hele samenleving van koers veranderen maar ik niet. Ik heb daar niets op te zeggen omdat het onderdeel van de angst en waanzin voor verandering is die ons op dit punt heeft gebracht.

Ondertussen leef ik in totale rust binnen een enorme diversiteit aan drukte. Er gebeurt van alles, van alles tegelijk op totaal verschillende niveau's.

Ik heb nog nooit om mij heen zoveel zaken tegelijk zien gebeuren en zoveel chaos met zoveel rust beleefd. Alles groeit, ontwikkeld zich en ik heb alleen sturing vanaf de zijlijn te geven.

Ik sta op een rots in de branding te kijken naar de patronen die in de chaos ontstaan. Mijn invloed is minimaal, het meeste gaat zoals het gaat. Ik weet niet waarheen maar, ik ga mee.

Vorbereid

Voor mij staan er tal van zaken te gebeuren. Er is iets dat dit lijkt te sturen en ik ga daar gewillig in mee. Ik zwem niet tegen de stroom in maar laat me meevoeren zonder exact te weten waarheen. Ik hoef alleen maar dat te doen wat al ingegeven lijkt. Het voelt alsof ik hierop ben voorbereid en niet hoef te kiezen want het is er allemaal al. Ik heb de scholing gehad waarvoor het beroep nog niet bestond en als ik en de toekomst samenkomen, dan zal het allemaal duidelijk zijn.

Ik merk aan de mensen waarmee ik contact heb, dat we allemaal in dezelfde stroom zitten. Sommigen lijken het te weten, anderen niet. Sommigen zijn voor, anderen zijn tegen en ze blijven binnen de stroom die de richting bepaalt. Onderlinge vijandigheid lijkt zich om te zetten in een gemeenschappelijke strijd lust waar ik al jaren mijn hoop op heb gevestigd. Het muntje valt en daarmee valt alles op de ene of de andere kant. We krijgen duidelijkheid en dat is het enige wat ik al een leven lang wil.

Ik ben gelukkig. Ik zal in vrijheid leven of vechtend voor vrijheid sterven. Ik hoef geen angst te kennen, ik ben niet alleen en ik zit precies goed. Ik weet dat er meer mensen zijn die precies hetzelfde voelen en genieten van de tijd waarin we leven en die gegeven is.

Het is een bijzondere tijd en linksom of rechtsom de afsluiting van een tijdperk.

Zorg dat je erbij bent. Zorg dat je deze tijd bewust beleeft. Zorg voor jezelf door voor mensen om je heen te zorgen. Als we dat allemaal doen en dat perspectief groot genoeg kiezen, dan valt het muntje op een prachtige toekomst.

Norbert Pols, 18 juli 2020