

ETIENNE VAN RATTINGEN

SREBRENICA 25 jaar later

Een ode aan mijn dorpsgenoot die spijtig genoeg geen andere uitweg zag ondanks al onze gesprekken als veteranen onder elkaar!

De staat is de ergste en grootste misdaadorganisatie in een land. Niet alleen nu onder de coronagekte als partner van de wereldwijd opgezette coronasekte. Nee, ze waren dit altijd al. De politie gedraagt zich op dit moment op gepaste tijden als GESTAPO in NAZI Europa. Mensen die goedgebekt zijn worden zonder vorm van proces, op aandringen van de regering, opgesloten. Regeringen schijten in hun broek van mensen met een helder werkend boerenverstand die ze niets kunnen wijsmaken.

In de dagen na 11 juli 1995 werden door Dutchbat afspraken gemaakt die Mladić aan zijn laars lapte. De hieruit voortvloeiende massamoord op moslimmannen en jongeren, werd gedoogd. Nederland, Engeland, Frankrijk en de VS waren al lang overeengekomen om Mladić en zijn Schorpioenen geen strobreed in de weg te leggen in Bosnië tijdens hun opmars tegen de Bosnische moslims.

Jarenlang hadden ze Slobodan Milošević proberen over te halen om alle moslims uit Servië over te brengen naar Bosnië en de christenen uit Bosnië toe te laten in Servië. Milošević zag geen heil in zo'n grote volksverhuizing. Na de oorlog zou hij hier dan ook op afgerekend worden door de internationale mogendheden. Nog steeds ben ik ervan overtuigd dat hij is vermoord in zijn cel omdat hij het proces aan het winnen was van zijn opposanten die natuurlijk ontzettend veel gezichtsverlies zouden leiden als Milošević na zijn vrijlating zijn woordje tegen de pers zou gaan doen. Misdaadorganisatie Nederland BV deinst echt voor niets terug. Op aandringen van de andere schurkenstaten zoals Frankrijk, Engeland en niet als laatste de VS is hij waarschijnlijk vermoord!

Ook het fotorolletje speelt een bijzondere hoofdrol. Luitenant Rutten had een rolletje met foto's volgeschoten dat als bewijs kon dienen voor een proces wat betreft oorlogsmisdaden in Srebrenica. Op deze manier zou ook de ganse schuld bij Dutchbat zijn weggenomen omdat ze sterk in de minderheid waren tegenover Mladić zijn troepen mede door weigeringen voor luchtsteun. Hoe de MIVD het fotorolletje heeft kunnen verkrachten is mij een raadsel. Zelfs ik kon 20 jaar voordien al vlekkeloos fotorolletjes en foto's ontwikkelen, geleerd van mijn vader die een verwoed amateurfotograaf was. Ook hier moet ik eerlijk zijn dat ik, net als veel andere veteranen, niet geloof dat het fotorolletje is vernietigd. Dit soort dingen gebeurt te vaak in misdaadorganisatie Nederland BV. Ik refereer hiermee naar het fotorolletje in het Libanon van 1980 waarop infiltrerende Israëlische eenheden in Libanon Palestijnen doden en de lijken opblazen om de sporen weg te werken! Dit filmrolletje is ook spoorloos verdwenen!

Maar mijn maatje is dood. Gedood door zijn geweten!

Iets wat politici van misdaadorganisatie Nederland BV en hun ambtenaren niet hebben!

medisch antropoloog – onderzoeker

Als je denkt dat je belazerd wordt, is dat ook zo.