

# Darwinisme uitgelegd in één pagina

Ik heb altijd problemen gehad met de theorie van Darwin, en wel om het volgende.

Indien de mens voortkomt uit de chimpansee en er zijn nog miljoenen chimpansees en miljarden mensen, waar zijn dan alle TUSSENSOORTEN en is de evolutie niet normaal te aanschouwen in het dagelijkse leven? Omdat het oplichting is om het geloof buiten spel te zetten. Geen enkele wetenschap wil 'geloven' dat we geschapen zijn omdat hun opgeblazen ego's dit niet aankunnen.



# If The Theory of Evolution Were True

and millions of these

There are millions of these



So where are the millions of these?  
(The Between Species)